

Proloog	11
1. Een nieuw realisme	21
2. De echte Lord of the Flies	43
Deel 1. De natuurstaat	66
3. De opmars van de Homo puppy	75
4. Kolonel Marshall en de soldaten die niet schoten	103
5. De vloek van de beschaving	125
6. Het mysterie van Paaseiland	149
Deel 2. Na Auschwitz	174
7. In de kelder van de Stanford-universiteit	179
8. Stanley Milgram en de schokmachine	201
9. De dood van Catherine Susan Genovese	225
Deel 3. Waarom goede mensen slechte dingen doen 242	
10. Hoe empathie verblindt	249
11. Hoe macht corrumpeert	273
12. De vergissing van de Verlichting	293
Deel 4. Een nieuw realisme	306
13. De kracht van intrinsieke motivatie	319
14. De Homo ludens	337
15. Zo ziet een echte democratie eruit	357
Deel 5. De andere wang	382
16. Theedrinken met terroristen	389
17. Het beste medicijn tegen haat, racisme en vooroordelen	415
18. Toen de soldaten uit de loopgraven kwamen	435
Epiloog	452
Dankwoord	473
Bronnen	477