

EEN BOEK DAT VRIJHEID ADEMT

Wat is het verschil tussen vrijheid en vrije wil?

Hoe vrij ben je zonder geld?

Bestaat echte vrijheid in een democratie?

Je hoort mensen vaak bezig over vrijheid: de vrijheid van meningsuiting die in gevaar zou zijn, de vrijheid van godsdienst die wordt bedreigd, of simpeler, de vrijheid om s avonds de deur uit te kunnen gaan. Waarom vinden we die vrijheid zo belangrijk? En vooral: wat betekent ze precies?

Dit boek leert je alle basics over een veelbesproken en moeilijk te begrenzen begrip. In soepele en bevattelijke taal gidst het je langs alle visies die filosofen en denkers door de jaren heen over vrijheid hebben geopperd, en hoe je die aan je eigen leven koppelt. Vrijheid zit boordevol leervriendelijke en toegankelijke voorbeelden om volledig te doorgronden waarom dit thema zo dicht op onze huid zit.

Antoon Braeckman is professor aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) van de KU Leuven. Over vrijheid zegt hij: 'Hoe meer je haar deelt met anderen, hoe groter ze wordt.'