

Inleiding
7

HOOFDSTUK 1
Waarom iedereen gelooft dat het bergaf gaat met de wereld. De wortels van het hedendaagse
pessimisme
21

HOOFDSTUK 2
De uitwisbare erfzonde. Waarom racisme verdwijnt
69

HOOFDSTUK 3
De obsessie met ongelijkheid. Hoe iedereen steeds rijker wordt (en de rijken nog meer)
111

HOOFDSTUK 4
Waarom vooruitgang gelukkig maakt.
Over tredmolen- pessimisme
141

HOOFDSTUK 5
Waarom vrijheid werkt. De hersenschim van het neoliberalisme
169

HOOFDSTUK 6
De ondergang van het Avondland?
Over het doembeeld van islamisering
191

HOOFDSTUK 7
Waarom onze planeet niet naar de knoppen gaat. Over ecologisch doemdenken.
229

Epiloog.
Hoe we de wereld nog beter kunnen maken 283

MEER LEZEN?
297

DANKWOORD
307

NOTEN
309