

Dankwoord	11
De kunst van het leven met anderen. <i>Voorwoord door Caroline Pauwels</i>	13
1. Vreemd	19
2. Waarom Bauman?	23
3. Het project van de moderniteit	29
4. Postmoderniteit: leven in fragmenten	51
5. Vloeibare moderniteit: de zekerheid van onzekerheid	63
6. De vreemdeling aan beide kanten van de deur	75
7. Een moraliteit zonder ethiek	87
8. Wie is dan die ander?	119
9. Iets over liefde	129
10. Kunst als plek van ontmoeten	135
11. Neen, kunst zal de wereld niet redden, maar...	173
Bibliografie	181
Lijst van illustraties	188