

In *Beter weten* brengt Floris van den Berg tal van de grote problemen samen in een consistente, rationele en holistische visie. Hoe moet ik mijn leven leiden? Hoe ziet een rationeel doordacht wereldbeeld eruit? Dat levert een monumentaal, grensverleggend en fascinerend denkavontuur op over de grote vragen van het leven waarin Van den Berg elementen uit liberalisme, humanisme, scepticisme, wetenschappelijke naturalisme, maar ook atheïsme en veganisme aan elkaar breidt. Want kritisch rationeel denken leidt tot ongemakkelijke consequenties: humanisme moet uitgebreid worden tot ecohumanisme door ook dieren en toekomstige generaties in de morele cirkel op te nemen.

De koppelingen van atheïsme aan veganisme, en humanisme aan duurzaamheidsdenken zijn verrassend, vernieuwend en uitdagend. Maar ook noodzakelijk. Dit boek is niet alleen theoretisch, het is een urgent appèl om de ecologische crisis waar wij midden in zitten maar die wij krampachtig negeren, serieus te nemen. Van den Berg spoort aan tot fundamentele veranderingen, in de samenleving, in het economisch systeem, in ons denken en, niet te vergeten, in ons handelen.

Dit boek is een avontuur in denken. Het lezen daagt uit tot denken én handelen.

Klimaatverandering, dreigende zoetwaterschaarste, botsing tussen vrije wereld en de islam, mondiale mensenrechtenschendingen uitputting van grondstoffen, het wankel economische systeem: de problemen waar wij voor staan zijn moeilijk te bevatten. Kan de filosofie helpen om houvast te vinden in een snel veranderende wereld?

Floris van den Berg is filosoof en dus atheïst en veganist. Hij is auteur van onder meer *Hoe komen we van religie af?*, *Filosofie voor een betere wereld*, en *De vrolijke veganist*.

Peter Singer over *Filosofie voor een betere wereld*: 'Een uitdagend boek, geschreven in een levendige en voor iedereen toegankelijke stijl. Ik hoop dat het veel lezers aan zal trekken die activisten zullen worden in de strijd om een betere wereld.'